

Naam:.....



Naam:.....



Als ik in de spiegel kijk,
Bedenk ik wel eens op wie ik lijk.
Ben ik net zo mooi als mama,
Of net zo stoer als papa?
Met dezelfde neus of mond,
En ogen net zo rond?
Maar wat ik er ook van vind,
Ik blijf altijd hun eigen kind.

Naam:.....



Naam:.....



Als ik in de spiegel kijk,
Bedenk ik wel eens op wie ik lijk.
Ben ik net zo mooi als mama,
Of net zo stoer als papa?
Met dezelfde neus of mond,
En ogen net zo rond?
Maar wat ik er ook van vind,
Ik blijf altijd hun eigen kind.